

CURACAO

BELEEF HET ZELF



— 10 REDENEN VOOR EEN VAKANTIE OP CURAÇAO —

1. TOP LOCATIE

Voor de kust van Venezuela, in de heerlijk, heldere Caribische zee, daar ligt Curaçao. Een stukje Nederland op negen uur vliegen, met een gemiddelde temperatuur tussen de 25 en 28 graden. Altijd zon, altijd zomer!

2. BEREIKBAARHEID

Kijk nog maar eens goed naar buiten als je opstijgt van Schiphol, op weg naar Curaçao. Die grijze wolken? Die ga je de komende dagen niet meer zien. De vlucht met KLM of TUI is rechtstreeks, duurt negen uur en gaat een paar keer per dag. Voor vertrek moet je nog wel even de online ED-kaart invullen. Met deze immigratiekaart mag je supersnel door de douane. Handig toch?

3. DUKEN EN AVONTUUR

Jij dacht dat je hier alleen maar op het strand zou liggen? Mag! Maar het hoeft niet. Want met meer dan 70 erkende toplocaties voor duiken en snorkelen is er een magnifieke onderwaterwereld om te ontdekken. Of je verkent het ruige binnenland op de mountainbike, per jeep of quad!

4. STRANDEN

Wit zand tussen je tenen, kraakhelder water en wuivende palmbomen: welkom op de stranden van Curaçao. Er zijn er meer dan 35, van goed verstopt tot populair met volop vertier: het paradijs komt in vele vormen.

5. HISTORIE

Je voelt het overal in de stegen en straten van Willemstad: dit is een eiland met een oneindig rijke geschiedenis. Sinds 1997 is het oude deel van de hoofdstad benoemt tot UNESCO werelderfgoed. En als je er bent, snap je meteen waarom.

6. ERFGOED EN CULTUUR

“Een koud biertje, alstublieft”, zeg je tegen de barman. En ja hoor, daar komt-ie al. Op hoeveel tropische eilanden kun je nu in het Nederlands uit de voeten? Op Curaçao is het dé taal, samen met Papiamentu. Maar ook Engels en Spaans worden hier volop gesproken. Met 55 culturen is het eiland een smeltkroes, en dat is te danken aan die rijke geschiedenis.

7. CULINAIR

55 culturen, dat betekent ook een enorme diversiteit aan culinaire opties. Beleef al die invloeden op je bord en in je glas. Probeer een lokaal pastetje bij een eetkraam op straat of laaf je aan exquisite gastronomie in een toprestaurant: het is er allemaal en het is allemaal de moeite waard.

8. FESTIVALS EN EVENEMENTEN

Loop mee in de polonaise tijdens het Caribische carnaval, kom dansen op een van de vele muziekfestivals of proef het op een culinair evenement. Op Curaçao is altijd wat te doen dus hou de agenda in de gaten.

9. IEDEREEN IS WELKOM

Echt groot kun je Curaçao niet noemen, maar op dit eilandje komen mensen van alle soorten en maten. En iedereen is welkom. Dus ongeacht ras, religie en seksuele voorkeur; hier mag je zijn wie je bent. Zo zijn er hotels en evenementen voor de LHBTI-gemeenschap en wordt er jaarlijks een Pride georganiseerd. Want hier is het devies: leef en laat leven.

10. ONZE DIVERSITEIT

Beleef Curaçao, of je hier nu met de hele familie komt of solo, als stelletje of als avonturier. Als duiker, op huwelijksreis of gewoon om te ontspannen. Curaçao is voor iedereen, dus ook voor jou.